

1.

Leer my soos Henog  
met U wandel  
en deur geloof U te behaag.  
Leer my om tot u eer te handel  
totdat die nuwe môre daag.  
Dié wat U aanhang, op U steun,  
is in die gees, Heer, met U één.

**2.**

**Want Henog het in donker dae  
met U gewandel, trou en waar.**

**Hy't U geken en sonder klae  
u leiding, koers en wil aanvaar.  
Tot aan die einde van my pad,  
wil ek só wandel; u hand vat.**